



LIMUS LIVE 28 feb 2015 Presentationer

Fred Klintman:

Han är sju år gammal, och går i första klass på Vårfruskolan i Lund. Fred älskar att brottas, springa och att träna taekwondo. Full fart ska det vara. Fast inte alltid. Han bygger gärna lego i timmar, eller läser i olika serieböcker. Ofta hör man honom också spela på nåt nytt pianostycke som han fått från sin pianolärare Fredrik Schützer. Eller, när mamma eller pappa packat upp Freds cello ur fodralet, kan man höra cellons varma klang i hela lägenheten.

Bruno Klintman:

Bruno är nio år gammal. Han går i samma skola som Fred, Vårfruskolan, fast i tredje klass. Bruno gillar bollsporter av alla slag, från pingis till fotboll. Under det senaste året har han också blivit alltmer intresserad av att uppträda på scen, både att tala och musicera. Att musicera på scen har han gjort sedan han började på LIMUS, först på fiol och sedan piano. På Malmöoperan har han under hösten sjungit och agerat i musikalen Dr. Zjivago, som Dr. Zjivagos son, Sacha. Att retas med syskonen är också toppen, tycker Bruno.

Leo Klintman:

Leo är tolv år, och går i Internationella engelska skolan på S:t Larsområdet i Lund. Eftersom det ofta är full rulle i Klintmanlägenheten, tycker Leo att det är bäst att ibland slinka in i sitt rum och hålla på med sitt eget... Under hösten har Leo, tillsammans med Bruno, åkt tåg från Lund till Malmö för att sjunga i Dr. Zjivago. Leo, som spelat Dr. Zjivago som barn, har varit den som öppnat musikalen, genom att sjunga sorgset vid sin fars grav. Tidigare har Leo sjungit i rollen som förstegosse i Mozarts opera Trollflöjten. Leo gillar också mycket att spela piano, något som han gjort i flera år. Beethoven är en av hans idoler. Leo var den av syskonen som började träna Taekwondo.

Axel Borgqvist:

Jag är 11 år gammal och jag började spela fiol när jag var 5 ½ år. Jag har inte spelat piano lika länge, men tycker båda instrumenten är roliga. Jag går på Lerbäckskolan i Lund och jag går på två körer, både i Lund och i Malmö. Musik är mitt största intresse, men jag gillar också att simma. Det gör jag flera gånger i veckan på sk Poseidon. Ett annat intresse som jag har är att laga mat och då helst wok med nudlar och mycket jordnötssås. Mina lärare i fiol heter Fredrika Persson och Maria Rodrick, och min pianolärare är Gabriele Katthän

Klara Borgqvist:

Jag började spela oboe när jag var lite drygt 7 år och nu är jag snart 14! Det var Lisa Nyberg på kulturskolan i Lund som fick mig att fastna för oboens klang och alla de silvriga spännande klaffarna. I somras läste jag musikteori för Gabriele Katthän och då lärde jag mig mer om olika rytmer och hur toner och ackord hänger ihop. Jag fick även prova på att komponera. Det var riktigt roligt! Under det senaste året har jag fått tillfälle att spela med i större orkestrar, bland annat med stadsorkestern här i Lund. Det bästa med musiken är att få spela med andra och få nya vänner. Som idag! Jag gillar också att idrotta, och simmar och springer så ofta jag får tid.

Angela Ye:

Jag är 14 år och min familj består av mamma Hong, pappa Lei och min storasyster Sissi. Jag går på Östratornskolan i 8:an. Mina intressen är musik – spela, lyssna och sjunga, konståkning, skidor/snowboard, dans och spela piano (så klart!) Varför jag gillar att spela piano? Jag gillar att man kan få ut sina känslor och "feeling" i det stycket man spelar.

Signe Olofsson:

Jag är sjutton år och bor i Hjärup med min familj, några katter och två hundar. Jag går på IB-programmet på Katedralskolan. På min fritid spelar jag mycket piano, men jag sjunger även i två körer och spelar i en jazzensemble. Min favorit-kompositör är Beethoven. Hans tredje symfoni är en symfoni jag alltid kan lyssna på, speciellt om jag har en dålig dag. I övrigt har han skrivit magiska piano-sonater som jag älskar att spela. Hans musik låter som magi i mina öron, och hans liv, även om det var delvis tragiskt, är fantastiskt att läsa om.